

Borgmester Jesper Würtzen's tale 25. august 2018

Grantoftens 50 år d. 25/8-2018

Godformiddag... – og tak invitationen her til Grantoftens 50 års jubilæum.

Og stort tillykke til alle her i Grantofthen med den runde dag.

Grantofthen er et godt sted at bo! Der er gode grønne områder, renoverede boliger, butikker, kirke, skole og institutioner. Der er plads til forskellighed her – og så er der ikke mindst et godt fællesskab her i Grantofthen.

Det er et godt område at bo – og der er også rigtigt mange, som har boet her i mange år. Der er mange, som er vokset op her, og nu bor her med egen familie børn og børnebarn. Her er mange der har kendt hinanden gennem mange år – for Grantofthen er et sted man bliver... OG der er faktisk også nogle få, der har boet her lige siden første dag, der for mere end 50 år siden... hvor de først flyttede ind i Grantofthen.

OG hvordan så verden så ud dengang ... tilbage i 1968... ? Jo... i den store verden var der krig i verden – i Vietnam... og Martin Luther King blev skudt...og på musikfronten udgav Beatles "Sergant Pepper"-pladen. I Danmark var der ungdomsoprør med ønsker om demokrati og friere moral. Bausgård blev statsminister og Dansktoppen startede op med Jørn Hjørtung ved mikrofonen og Keld Heick på førstepladsen. Og her i Ballerup Kommune var der gang i udviklingen af vores kommune... Der blev bygget og bygget – Rugvænget, Baltorpvej, Hedeparken... skød alle op. Hvert år flyttede op mod 2.000 nye borgere til Ballerup Kommune.

Og så kom også området her i spil... Markerne og områderne omkring Grantoftegård og Råmosen. Her skulle også være boliger – og bebyggelsen blev opført i et samarbejde mellem Ballerup Almennyttige Boligselskab og DAB og AKB. Området er tegnet af arkitektparret Ussing, som havde lavet flere alternative forslag – indtil der kom den endelige løsning, som vi kender den i dag; med de tre 8-etages huse mod nord og de 2-etages rækkehuse mod syd. Mellem blokkene skulle der være legepladser, institutioner, grønne områder og mod vest ligger så de store friarealer med boldbaner på de store plæner – som grænser ned mod den fredede Råmose. Og der i '68 kunne så de første beboere flytte ind i Kollektivbyen Grantofthen.

Det første etape var "højerne" med 836 lejligheder, og hertil hele 4 børneinstitutioner og en materialegård. Den næste etape var de 456 rækkehuse og centeret, som ud over butikker rummede ejendoms kontor, vaskeri, postkontor, beboerhotel og selskabslokaler. Mange af de nye beboere kom fra provinsen... Jylland ikke mindst... og skulle til hovedstaden at arbejde. Også var der også mange, der kom fra København, hvor man var i gang med at byforny de gamle slidte boliger. Man ville rive alle de gamle slidte lejligheder med lokum i gården ned. I stedet kunne beboerne så flytte fra de små utidsvarende boliger – her ud til Ballerup til boliger med eget toilet og bad - og lys og luft og grønne områder. Der kom tusindvis af nye mennesker til Grantofthen - og alle de mange nye beboere fandt hurtigt sammen om fælles fritidsinteresser og indrettede klublokaler i kælderrummene.

Siden kom Grantofteskolen til, hvor Jan Møller i mange år var skoleinspektør. Og Vestkirken kom til. Både skole og kirke er vigtige kulturinstitutioner og af betydning for sammenholdet her...

Grantofthen har det hele... butikker, skole, institutioner. Der er det hele fra vugge til grav... og på måde blev Grantofthen efterhånden 'en by i byen'. Det er et område, som beboerne sætter pris på, og hvor der er masser af muligheder og fællesskab.

I Grantofte'n er der fællesskaber på mange niveauer: Der er hele det store fællesskab i hele Grantofte-området..., men der er også de mindre fællesskaber i gårdene, i opgangene, i klubberne og de mange andre fællesskaber her. Nogle, som har været med til at sætte rammen for fællesskabet, det er ikke mindst afdelingsbestyrelsen, der med forskellig personbesætning gennem året altid har arbejdet for at det skal være godt at bo i Grantofte'n... og at området skal have sin egen identitet.

Mange omkring min alder og ældre husker sikkert også G-dagene tilbage fra 80'erne, der også var et tilløbsstykke. Og alle de mange ture, fester og arrangementer til jul og fastelavn og sommer... Her er også over 25 beboerklubber af forskellig art, hvor man kan mødes og hygge sammen og lave alt fra fodbold, til vin og modeljernbaner og så videre. Jeg vil også godt nævne det, at der hver juleaften er fælles spisning juleaften i kirken, hvor man kan komme og spise med 50-60 andre, hvis man ellers skulle have spist alene eller var for få til at spise en hel juleand. Og jeg vil nævne det flotte beboerblad og den meget informative hjemmeside. Det er alt sammen fint og med til at gøre Grantofte'n til noget særligt.

Derfor var det heller mærkelig, at det netop var Grantofte'n, som blev udpeget til at have sit eget Bydelsting, som en del af et frikommuneprojektet tilbage i 90'erne... OG det var også i Grantofte'n, at kommunen havde sin egen informationsbutik. OG I har arbejdet med økologi i et EU-støttet projekt i 90'erne. AT der skal være gode boliger – og til alle livssituationer har altid været noget, som afdelingsbestyrelsen har prioriteret. Og til de ældste borgere kom der i 1997 endnu en knopskydning til området, da der blev opført ældreboliger på Platanbuen... Siden er der foretaget omfattende renoveringer af både rækkerne og hjørnerne, så boligerne hele tiden er attraktive og rare at bo iOg jo, jeg ved godt, at det var bøvlet undervejs, og at det driller stadig, men det er vigtigt at holde sine boliger ved lige og at de følger med tiden. I har også fået renoveret udeområderne her foran højhusene... og senest har I åbnet op, og fået fældet en del af det tætte buskads, så der kommer lys og indblik og tryghed ... OG så folk der kører forbi kan se, hvor pænt her er.

Gårdene og ikke mindst legegaden er virkelig flotte – og noget folk der kommer udefra bemærker.... det er en god ramme om et børneliv... hvor man kan bevæge sig rundt og gøre verden større og større. OG også en god ramme om et voksenliv. Senest har vi fælles fået lavet Streetbanen ved skolen og fodgængerovergangen ved Askelunden. Og jeg véd, I også arbejder på få gjort noget ved Centeret, så det også er tidssvarende. Jeg synes, området her er rigtig godt. Men det har gennem årene ikke altid været lytter idyl... og sådan er det jo, når der bor mange mennesker sammen. Så sker der ting, vi alle gerne havde været foruden.....men jeg synes, at vi og ikke mindst I – bestyrelse og beboere altid får tingene ordnet og bragt det tilbage på ret kurs.

Jeg vil også godt benytte lejligheden til at takke for det gode og konstruktive samarbejde, der er mellem kommunen og afdelingsbestyrelsen. Om det så er byudvikling, udlejningsaftaler, samarbejder med politiet, eller hvad det nu kan være, så har vi en god dialog... – også selvom I nogle gange synes, at kommunen kunne have gjort det bedre... så formidler I det på en kritisk konstruktiv måde.

Jeg vil godt have lov at sige jer alle ... beboere og bestyrelse...

Et stort tillykke med de første 50 år.

Jeg synes, I har fået skabt jer et område, der stadig er attraktivt og stadig er i udvikling – og stadig er et område man bliver i. Jeg vil godt have lov at sige et stort tak til alle der gør indsats for at det skal være rart at bo her...Det er lige fra bestyrelsen, til de der arbejder her i boligafdelingen eller en af institutionerne, til de virker som frivillige i foreninger af forskellig slags og til alle de der bor her og som hjælper med at holde øje med naboens børn, giver en hånd til gamle fru Nielsen eller tager en snak med den ensomme eller syge.

Grantoften's 50 Års Jubilæum 2018



Tak til alle jer der gør det rart at bo her..

Og nu er det jo jubilæum og fest, så jeg synes, vi skal råbe et leve for Grantoften – Vil I være med på den?

Et stort tillykke til beboere, til bestyrelse og til os alle sammen med Grantoften – og de allerbedste ønsker for fremtiden...

beboerne længe leve

Grantoften leve !

Hurra